

Elke maand vindt u in Landleven een mini-poster met een spreekwoord, gezegde of uitspraak in een streektaal of dialect. Leuk om in te lijsten of op te hangen in uw interieur! Kent u zelf nog een leuk spreekwoord of gezegde? Wij horen het graag via redactie@landleven.nl Wilt u liever niet in uw Landleven knippen? Download de poster dan via www.landleven.nl/miniposter



Doëit't zonger wind of raege,
KUMPT MÈ D'R WINTER WIR
HIEËL GAW TAEGE.

Weerspreuk uit Zuid-Limburg. Vertaling: Als het dooit zonder wind of regen, komt men de winter weer heel gauw tegen.